

## 8b ISRAËL IN DE BRIEVEN VAN PAULUS – deel 2

### 8. GOD HEEFT MAAR ÉÉN VOLK IN DE BIJBEL EN DAT IS NIET HET NATUURLIJKE VOLK VAN ISRAËL, MAAR HET GEESTELIJKE VOLK DAT BESTAAT UIT ALLE UITVERKOREN GELOVIGEN IN ALLE VOLKEN.

#### Romeinen 10:12

a. Het geestelijke volk van God houdt de volgende mensen in:

- *De uitverkoren gelovige heidenen (niet-Joden) vóór de tijd van Jakob (Israël).* Het volk van God begon met Adam en de andere geloofshelden van Adam tot Izak uit **Hebreeën 11:1-20**<sup>1</sup>.
- *De uitverkoren gelovige Joden gedurende de oudtestamentische periode (Hebreeën 11:21-40).* Allen die geloofden in de God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard en in zijn Messias die nog moest komen. Allen die zich aan het verbond hielden<sup>2</sup>.
- *De uitverkoren gelovige heidenen (niet-Joden) gedurende de oudtestamentische periode.* Alle niet-Joden die geloofden in de God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard en in zijn Messias die nog moest komen. Allen die zich aan het verbond hielden ('de vreemdeling die in het midden van Israël verbleef')<sup>3</sup>.
- *De uitverkoren gelovige Joden gedurende de nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot de wederkomst van Christus*<sup>4</sup>. Alle (uitverkoren, gelovige) overblijfsels uit de Joden die geloven in de Messias (Christus) die al gekomen is<sup>5</sup>.
- *De uitverkoren gelovige heidenen (niet-Joden) gedurende de nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot de wederkomst van Christus.* Alle (uitverkoren, gelovige) overblijfsels uit alle heidenvolken die geloven in de Christus die al gekomen is<sup>6</sup>.

Wij (de uitverkoren gelovigen uit de niet-Joden/heidenen) kunnen inderdaad samen met Ruth (ook een niet-Jood) zeggen: "Uw volk (Israël) is mijn volk en uw God is mijn God!" Wij hebben veel te danken aan God uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn<sup>7</sup>.

- Deze God is zijn openbaring begonnen met de heidenen (niet-Joden) in de periode tussen Adam en Jakob.
- Daarna heeft God zijn openbaring voortgezet in het volk van Israël gedurende de oudtestamentische periode ná Jakob<sup>8</sup>.
- Uiteindelijk heeft God zijn openbaring voltooid in Jezus Christus en zijn Gemeente gedurende de nieuwtestamentische periode<sup>9</sup>!

Ook door heel de oudtestamentische periode is het *niet het natuurlijke volk van Israël met al zijn gebreken in de geschiedenis van Israël dat centraal staat*, maar 'de Geest van Christus' die door de profeten tot Israël sprak<sup>10</sup>. En gedurende de hele nieuwtestamentische periode is het *ook niet de Kerk/Gemeente met al zijn gebreken in de kerkgeschiedenis die centraal staat*, maar Jezus Christus die vanaf Pinksteren door zijn Heilige Geest<sup>11</sup> en zijn Woord<sup>12</sup> spreekt en in de Kerk woont<sup>13</sup>!

b. Het volk van God is het uitverkoren gelovige (geestelijke) Israël in het Oude Testament die in het Nieuwe Testament voortgezet en uitgebreid wordt in de uitverkoren gelovige (geestelijke) Gemeente.

- *De Gemeente of Kerk is de voortzetting en uitbreiding van Gods oudtestamentische volk naar alle volken.* De ware Gemeente of Kerk moet het evangelie aan de Joden (ook aan Arabieren en andere volken) verkondigen. De ware Gemeente of Kerk moet alle onderdrukte mensen (ongeacht of zij Jood of niet-Jood zijn) in bescherming nemen.
- *Het gelovige Israël en de gelovige Gemeente zijn samen erfgenamen van Gods beloften.* "Immers, zovele beloften van God als er zijn (inclusief alle oudtestamentische beloften), die zijn in Hem (Christus) 'ja' en in Hem 'amen', tot verheerlijking van God door ons"<sup>14</sup>.
- *In de Gemeente wordt het vroegere onderscheid tussen Jood en niet-Jood volkomen onbelangrijk*<sup>15</sup>. Het roemen waarover Paulus spreekt is een waarschuwing tegen de niet-Joodse gelovigen te Rome om Gods plan van verlossing

<sup>1</sup> Genesis 15:6

<sup>2</sup> Deuteronomium 7:9-10

<sup>3</sup> Numeri 15:14-16; Rachab, Ruth, Jesaja 56:3-8 en 'de godvrezende mannen' en 'de proselieten' uit Handelingen 2:5,10

<sup>4</sup> Romeinen 1:16. "Eerst voor de (gelovige) Jood en ook voor de (gelovige) Griek/niet-jood".

<sup>5</sup> Romeinen 11:12,25-26. "De volheid van (uitverkoren, gelovige) Israël"

<sup>6</sup> Romeinen 10:12-13; Romeinen 11:25. "De volheid van de (uitverkoren, gelovige) heidenen". 1 Korintiërs 12:12-13; Galaten 3:28; Efeziërs 2:11-22; Efeziërs 3:2-6; Kolossenzen 3:11; 1 Petrus 2:9-10; Openbaring 5:9.

<sup>7</sup> Romeinen 11:36

<sup>8</sup> Johannes 4:22

<sup>9</sup> Hebreeën 1:1

<sup>10</sup> 1 Petrus 1:10-12

<sup>11</sup> Johannes 16:13-15

<sup>12</sup> Hebreeën 1:1

<sup>13</sup> Efeziërs 2:22

<sup>14</sup> 2 Korintiërs 1:20; Efeziërs 3:2-6

<sup>15</sup> Handelingen 10:28,34,35; Handelingen 11:14-18; Handelingen 15:7-11; Romeinen 10:12-13

in haar geheel te zien: God heeft de Joodse gelovigen in Rome gebruikt om niet-Joden in Rome voor Christus te winnen. Nu hebben de niet-Joodse gelovigen de taak om ook Joden voor Christus te winnen.

- *Het is nodig steeds onderscheid te maken tussen de Bijbelse leer en de Bijbelse geschiedenis*, tussen wat de Bijbel leert over ‘Kerk en Israël’ (de culturele context: wat er moet gebeuren in de geschiedenis) en wat de Bijbel verhaalt over ‘Kerk en Israël’ (de historische context: wat er gebeurt in de zondige geschiedenis)(bijvoorbeeld: het antisemitisme in de heidenvolken én het Zionisme in het Joodse volk).

---

**9. DE WORTEL VAN ISRAËL IN HET OUDE TESTAMENT EN VAN DE GEMEENTE IN HET NIEUWE TESTAMENT IS JEZUS CHRISTUS.**  
**CHRISTENEN ZIJN NIET OP DE JODEN GEËNT, MAAR GELOVIGEN VANUIT DE JODEN EN GELOVIGEN VANUIT DE HEIDENVOLKEN ZIJN BEIDEN OP DE WORTEL (CHRISTUS) GEËNT.**

**Romeinen 11:16-18.**

**a. Jezus Christus is de Wortel (Romeinen 11:16-18).**

Bij de schepping is alles door Jezus Christus en voor Hem ontstaan<sup>16</sup>! Ook vóór de aartsvaders er waren, was Jezus er al<sup>17</sup>!

Jezus Christus is:

- (i) *‘de Wortel van David’ (dat wil zeggen ‘Jezus als God is de oorsprong’ van David)* en
- (ii) *‘het Nageslacht van David’ (dat wil zeggen ‘Jezus als Mens is uit het geslacht’ van David geboren)*<sup>18</sup>.

Hij is ‘de Leeuw’ (dat wil zeggen de Koning) uit de stam van Juda, ‘de Wortel Davids’<sup>19</sup>. Romeinen 11:16 zegt, “Is de Wortel (Jezus Christus) heilig, dan ook de takken (d.w.z. alle uitverkoren gelovige mensen die aan Christus verbonden zijn).”

*Christenen worden niet op het volk van Israël geënt, maar op Christus.*

- (i) *‘De Wortel’<sup>20</sup> is NIET het Joodse volk (Israël), maar Jezus Christus die via de aartsvaders<sup>21</sup> ‘het beloofde Zaad’ is waardoor alle volken op aarde gezegend worden<sup>22</sup>!*
- (ii) *‘De takken’ van de natuurlijke olijfboom<sup>23</sup> zijn enerzijds de Joden die in Jezus Christus geloven<sup>24</sup> en ‘de takken van de wilde olijfboom’<sup>25</sup> zijn anderzijds de niet-Joden die in Jezus Christus geloven<sup>26</sup>. Beiden worden op Jezus Christus geënt.*

*De voorstelling dat de wortel van de Gemeente het Joodse volk, Israël, is en dat de nieuwtestamentische Gemeente daarin terug zou moeten keren, is on-Bijbels! Ook Joden moeten terugkeren naar God die zich in Jezus Christus geopenbaard heeft en moeten Gods woorden bewaren<sup>27</sup>!*

*De uitverkoren gelovigen uit het natuurlijke volk van Israël zijn op ‘de wortel’ (de Messias) geënt! Zo ook zijn de uitverkoren gelovigen uit de niet-Joodse volken niet op het Joodse volk (Israël), maar op dezelfde Wortel, Jezus Christus, geënt! De Wortel (Messias, Christus) draagt eerst de natuurlijke takken (gelovige Joden), terwijl ongelovige Joden weggekapt worden. Daarna, nadat Petrus het evangelie aan de niet-Joden verkondigde<sup>28</sup>, draagt de Wortel ook de wilde takken (gelovige niet-Joden), terwijl ongelovigen onder hen ook weggekapt worden.*

*‘Deze olijfboom’ is een symbool, niet van het natuurlijke volk van Israël, maar van ‘Gods geestelijke volk’ (‘Gods Gemeente’) bestaande uit alle uitverkoren gelovige uit de Joden en alle uitverkoren gelovigen uit de heidenvolken. Jezus Christus zegt duidelijk: “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze (Joodse) schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen mijn stem horen en het zal worden:*

- (i) *“één Herder met één kudde”<sup>29</sup>.*
- (ii) *Zo is er alleen één Hoofd<sup>30</sup> van één Lichaam<sup>31</sup>*
- (iii) *en alleen één Wortel van één olijfboom (het gelovige volk of de gelovige Gemeente)<sup>32</sup>!*

---

<sup>16</sup> Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16

<sup>17</sup> Johannes 8:58

<sup>18</sup> Openbaring 22:16

<sup>19</sup> Openbaring 5:5

<sup>20</sup> Openbaring 22:16

<sup>21</sup> Romeinen 11:28

<sup>22</sup> Galaten 3:16

<sup>23</sup> Romeinen 11:17

<sup>24</sup> Romeinen 11:20,23

<sup>25</sup> Romeinen 11:17

<sup>26</sup> Romeinen 11:20

<sup>27</sup> Jesaja 59:20-21; Handelingen 3:19-20

<sup>28</sup> Handelingen 10

<sup>29</sup> Johannes 10:16

<sup>30</sup> Efeziërs 1:22-23

<sup>31</sup> 1 Korintiërs 12:12-13

<sup>32</sup> Romeinen 11:16-24

b. Jezus Christus is de Ware Wijnstok (Johannes 15:1-17).

De wijnstok waarin alle Joodse en niet-Joodse gelovigen dienen te blijven is alleen Jezus Christus. “Zonder Jezus Christus” kan niemand iets doen dat eeuwige waarde heeft<sup>33</sup>!

c. Jezus Christus is de Hoeksteen (1 Petrus 2:6-10).

Alleen Jezus Christus is de Hoeksteen. “God zegt, “Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is”; en: “Wie in Hem gelooft zal niet beschaamd worden”. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: “De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk *die zich aan het Woord stoten*, door *ongehoorzaam te zijn*, waartoe zij ook bestemd zijn<sup>34</sup>.” *Joden en niet-Joden die Jezus Christus verwerpen, zullen over Jezus struikelen en door Jezus verpletterd worden.*

Maar u die geloven zijn “een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilig volk, een volk dat God tot zijn eigendom maakte ... *die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent*; u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent”<sup>35</sup>! “*Hij (Jezus Christus) is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël (en ook van velen in de heidense volken) en tot een teken dat tegengesproken zal worden*”<sup>36</sup>!

d. Jezus Christus is de Deur (Johannes 10:7-10).

Alleen Jezus is de Deur voor de Joodse en niet-Joodse schapen! Alleen Jezus is de Goede Herder van de Joodse en de niet-Joodse schapen<sup>37</sup>. Alleen Jezus is de Enige Weg tot God de Vader voor Joden en voor niet-Joden<sup>38</sup>. Het fundament waarop alle Joodse en niet-Joodse gelovigen in Jezus Christus dienen te bouwen is alleen Jezus Christus<sup>39</sup> en zijn Woord<sup>40</sup>. Het fundament kan *nooit een mens* zijn, nooit een corrupte en gewelddadige politieke machthebber zijn<sup>41</sup>, nooit een of ander religieuze leider zijn en *ook nooit een natuurlijke volk* zoals Joden (Israël), Moslims (Iran), Hindoes (India), Koreanen (Noord Korea), Duitsers (Nazi Duitsland) of Amerikanen (America First)(enz.) zijn!

e. Jezus Christus is de toekomst van christenen (Romeinen 11:36).

*De voorstelling dat Israël of de Joden ‘de toekomst’ zijn voor alle gelovigen in Jezus Christus is on-Bijbels!* Het enige doel en de enige toekomst voor alle gelovigen in Jezus Christus is Jezus Christus zelf! De toekomst is voor eeuwig met Hem in de hemel<sup>42</sup> en daarna op de nieuwe aarde<sup>43</sup> te wonen. “Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij de Zaligmaker, Jezus Christus, verwachten”<sup>44</sup>! *De Bijbel waarschuwt tegen de valse leraren die de gelovigen in Jezus Christus weer slaven van de Wet willen maken<sup>45</sup> of van hen Joden willen maken<sup>46</sup>!*

*De ware geestelijke ‘besnijdenis van het hart’<sup>47</sup>, de ware geestelijke ‘Jood’<sup>48</sup>, en het ware geestelijke ‘Israël van God’<sup>49</sup> is alleen een wedergeboren gelovige in Jezus Christus, ongeacht of hij voorheen een etnische Jood of een etnische niet-Jood was!*

Het ware ‘uitverkoren geslacht, het ware koninkrijk van priesters, de ware heilige natie, het ware volk van God’ is alleen de uitverkoren gelovigen in Jezus Christus, ongeacht of zij voorheen Joden<sup>50</sup> of niet-Joden/heidenen<sup>51</sup> waren<sup>52</sup>! Evenals Petrus moeten alle Joodse en niet-Joodse gelovigen in Jezus Christus tot de overtuiging komen *dat God geen onderscheid maakt* tussen mensen (Joden of niet-Joden, blank of zwart, Jood of Arabier/Palestijn, enz.) en dat wij geen enkel mens als ‘geestelijk onrein’ en dus ‘verwerpelijk’ mogen beschouwen<sup>53</sup>!

---

## 10. HET NATUURLIJKE VOLK VAN ISRAËL WERD NIET VERSTOTEN, MAAR WEL GEDEELTELIJK VERHARD

<sup>33</sup> Johannes 15:5

<sup>34</sup> Zie Johannes 1:11

<sup>35</sup> 1 Petrus 2:6-10

<sup>36</sup> Lukas 2:34

<sup>37</sup> Johannes 10:11,16

<sup>38</sup> Johannes 14:6

<sup>39</sup> 1 Korinthe 3:10-11

<sup>40</sup> Matteüs 7:24-27; zie Psalm 1:1-3

<sup>41</sup> Jeremia 17:5-8

<sup>42</sup> Johannes 14:2-3

<sup>43</sup> Filippenzen 1:21-23

<sup>44</sup> Filippenzen 3:20

<sup>45</sup> Filippenzen 3:2-15

<sup>46</sup> Galaten 6:12-13

<sup>47</sup> Kolossenzen 2:11

<sup>48</sup> Romeinen 2:28-29

<sup>49</sup> Romeinen 9:6b; Galaten 6:12-16

<sup>50</sup> zie Exodus 19:6

<sup>51</sup> zie Openbaring 1:3,6

<sup>52</sup> 1 Petrus 2:10-11

<sup>53</sup> Deuteronomium 10:16-18; Handelingen 10:28-34-35; Galaten 3:28; Kolossenzen 3:11; 1 Petrus 2:10-11. De ‘apartheid’ tussen Joden en Palestijnen in de moderne staat van Israël wordt door de Bijbel scherp veroordeeld.

## Romeinen 11:1-2,25-26

### a. Gods volk, Israël, verstoten? Niet waar! Tijdelijk verhard? Niet waar! Gedeeltelijk verhard? Wel waar!

God heeft zijn volk niet verstoten! *Het gedeelte* van zijn volk dat God niet verstoten heeft, zijn ‘het uitverkoren, gelovige overblijfsel’ uit het natuurlijke volk van Israël, “een gering aantal ontkomenen” uit de ballingschap en de verstrooiing<sup>54</sup>.

Het zijn de 7000 die hun knieën niet voor afgoden gebogen hebben. Zij zijn het gedeelte van Israël dat God uit genade heeft uitgekozen<sup>55</sup>. Maar het andere gedeelte van Israël heeft God verhard<sup>56</sup>. God verhardt degenen die zich steeds tegen Hem verhardden<sup>57</sup>.

**De juiste Bijbelvertaling:** “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden” (de oorspronkelijke Griekse tekst, de Staten Vertaling, NBG, KBS, NASB, NIV, BSA, e.a.). Het Griekse woord ‘meros’ betekent ‘een deel in tegenstelling tot het geheel’ (dus niet: “tijdelijke”). De Griekse woorden ‘kai houtós’<sup>58</sup> betekenen ‘zo, op deze (gedeeltelijke) wijze’ (dus niet: “dan/daarna”).

*Romeinen 11:4 toont immers aan dat gedurende de oudtestamentische periode 7000 uit Israël NIET verhard werden en Handelingen toont aan dat gedurende de nieuwtestamentische periode een steeds groeiende overblijfsel van Joden NIET verhard werden!* “Er ontstond een overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van de genade”<sup>59</sup>: de 11 apostelen<sup>60</sup>, de 120 discipelen<sup>61</sup>, de 3000 gelovigen<sup>62</sup>, de 5000 gelovigen<sup>63</sup>, “de steeds meer (een menigte van) mannen en vrouwen die toegevoegd werden en in de Heere geloofden”<sup>64</sup>, “het aantal Griekssprekende en Hebreeuwssprekende Joden dat steeds toenam”<sup>65</sup>, “de grote menigte priesters die aan het (christelijke) geloof gehoorzaam werden”<sup>66</sup> en uiteindelijk ook de apostel Paulus<sup>67</sup>! Dus, een deel van het natuurlijke volk van Israël werd NIET verhard<sup>68</sup>, maar een ander deel van het natuurlijke volk van Israël werd WEL verhard<sup>69</sup>! In elke generatie door de eeuwen heen zal er een gedeelte van het natuurlijke volk van Israël zijn dat zich NIET verhardt!

**De onjuiste Bijbelvertaling:** “Een tijdelijke verharding is over (het gehele natuurlijke volk van) Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat, en daarna of dan zal gans (het natuurlijke volk van) Israël behouden worden.” (The Living Bible en het Boek, the Good News Bible en Groot Nieuws en NBV vers 26). Deze vertalingen berusten niet op de oorspronkelijke Griekse tekst van de Bijbel, maar op een bepaalde theologische interpretatie over Israël in de eindtijd. De *chronologie* van gebeurtenissen is verschrikkelijk belangrijk voor de aanhangers van de bedelingenleer.

Maar gedurende de oudtestamentische periode was er nooit een tijd geweest dat (het natuurlijke volk van) *Israël als geheel* zich tegen God en zijn Gezalfde verhard heeft en dat God hen daarom verhard heeft. Ook gedurende de nieuwtestamentische periode is er nooit een tijd geweest dat (het natuurlijke volk van) *Israël als geheel* zich tegen God en zijn Gezalfde verhard heeft en dat God hen daarom verhard heeft! Er was nooit en zal nooit ‘een periode van tijdelijke verharding van (het gehele natuurlijke volk van) Israël’ zijn! De Bijbel leert duidelijk dat er altijd in elke generatie “een overblijfsel (gelovigen) gelaten zal worden naar de verkiezing der genade”<sup>70</sup>!

### b. Wanneer de volheid van de heidenen en Joden binnengegaan is.

De wederkomst van Jezus Christus is een éénmalige gebeurtenis. De ‘komst’ van Jezus<sup>71</sup> en de ‘verschijning’ van Jezus<sup>72</sup> is één en dezelfde gebeurtenis (vergelijk Matteüs 24:39-42 met Lukas 17:30-36; en vergelijk 2 Tessalonicenzen 1:7,10 met 2 Tessalonicenzen 2:1,2,8)!

<sup>54</sup> Jesaja 1:9

<sup>55</sup> Romeinen 11:1-6

<sup>56</sup> Romeinen 11:7-10

<sup>57</sup> Jesaja 6:9-10; Matteüs 13:13-15

<sup>58</sup> οὐτως. “op dezelfde (gedeeltelijke) wijze als in vers 4 en in vers 25” (Romeinen 1:5,26, zie vers 31)

<sup>59</sup> Romeinen 11:5

<sup>60</sup> Handelingen 1:2

<sup>61</sup> Handelingen 1:15

<sup>62</sup> Handelingen 2:41

<sup>63</sup> Handelingen 4:4

<sup>64</sup> Handelingen 5:17

<sup>65</sup> Handelingen 6:1

<sup>66</sup> Handelingen 6:7

<sup>67</sup> Handelingen 9,22,26; Romeinen 11:1

<sup>68</sup> Romeinen 11:1-6

<sup>69</sup> Romeinen 11:7-10

<sup>70</sup> Romeinen 11:5

<sup>71</sup> Grieks: parousia

<sup>72</sup> Grieks: apokalupsis

Op dié dag komt Jezus Christus op de wolken, vindt de opstanding van alle doden tegelijk plaats<sup>73</sup>, eerst de opname (bijeengbrengen) van de gelovigen<sup>74</sup> om Jezus te verwelkomen in de lucht<sup>75</sup> en daarna op dezelfde laatste dag het verzamelen van de ongelovigen voor de rechterstoel van Jezus in de wolken<sup>76</sup>.

Daar zal het laatste oordeel van allen tegelijk plaatsvinden<sup>77</sup>. Dan zullen alle Joodse en niet-Joodse uitverkoren gelovigen uit alle volken in zijn Koninkrijk binnengaan en alle anderen buiten gesloten worden<sup>78</sup>.

### c. Het geheimenis is *hoe* God in de geschiedenis werkt, niet *wanneer* God in de geschiedenis werkt.

Wat gelovigen, aan wie Paulus schreef, moesten weten en ook wij moeten weten is dat *niet een complete verharding en dus niet een complete verwerping van het natuurlijke volk van Israël, maar ‘een gedeeltelijke verharding’ over het natuurlijke volk van Israël is gekomen*. Deze gedeeltelijke verharding is als gevolg van de aanhoudende zonde van de Israëlieten.

Maar deze gedeeltelijke verharding betekent ook dat het andere gedeelte van het natuurlijke volk van Israël (de uitverkoren gelovigen) niet verhard zijn. Zij zullen dus door de verkondiging van het evangelie in elk generatie tot de wederkomst van Christus behouden worden! Hetzelfde gedeeltelijke verharding geldt ook voor alle andere volken.

Wanneer “het Evangelie van het Koninkrijk in heel de wereld verkondigd is tot een getuigenis voor alle volken (inclusief Israël), *dan zal het einde komen*”<sup>79</sup>! Dus, wanneer alle heidenen in de gehele wereldgeschiedenis, die in Gods plan tot geloof zouden komen, inderdaad tot geloof zijn gekomen, dan zullen ook alle Joden in de wereldgeschiedenis, die in Gods plan tot geloof zouden komen, inderdaad tot geloof zijn gekomen.

‘Aldus’ zal niet alleen ‘de volheid der (uitverkoren, gelovige) heidenen’, maar ook ‘de volheid van (uitverkoren, gelovige) Israël’<sup>80</sup> of ‘gans Israël’<sup>81</sup> behouden worden! De ongelovige en ongehoorzame Joden horen volgens Romeinen 9:6 NIET tot ‘gans Israël’, d.i. tot ‘het Israël van God’<sup>82</sup>!

### d. De volheid van de heidenen en de volheid van Israël.

Tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus zouden steeds meer mensen uit de natuurlijke heidense volken (niet-Joden) en steeds meer mensen uit het natuurlijke volk van Israël (Joden) het evangelie horen en tot geloof in Jezus Christus komen.

- *De volheid van de heidenen*. Het totaal van alle ‘delen van uitverkoren gelovigen in Christus’ in alle generaties van de natuurlijke heidense volken door de hele geschiedenis heen zal bij de wederkomst van Christus ‘de volheid of het volle getal’ (Grieks: pleróma) van alle uitverkoren gelovigen uit de natuurlijke heidense volken vormen<sup>83</sup>.
- *De volheid van Israël*. En het totaal van alle ‘delen van uitverkoren gelovige in Christus’ in alle generaties van het natuurlijke volk van Israël door de hele geschiedenis heen<sup>84</sup> zal bij de wederkomst van Christus ‘de volheid of het volle getal’ (Grieks: pleróma) van alle uitverkoren gelovigen uit het natuurlijke volk van Israël vormen<sup>85</sup>.
- *Gans Israël*. ‘Gans Israël’<sup>86</sup> betekent *niet* ‘allen die ooit tot het natuurlijke volk van Israël behoort hebben’. Het betekent ook *niet* ‘allen die in de eindtijd tot het natuurlijke volk van Israël zullen behoren’. Het betekent *wel* ‘allen uit het natuurlijke volk van Israël die door de eeuwen heen door hun geloof met Jezus Christus verbonden zijn’.
- *In de Bijbel betekent het woord ‘allen’<sup>87</sup> NIET altijd ‘alle mensen die ooit geleefd hebben’<sup>88</sup>.*

Het woord ‘allen’ heeft inclusieve betekenis in:

Romeinen 5:18a (zie 1 Korintiërs 15:22a): “Alle natuurlijke mensen, die aan Adam verbonden zijn, zijn veroordeeld en sterven voor eeuwig.”

Romeinen 11:32a: “God heeft hen allen (alle natuurlijke mensen, hetzij niet-Joden, hetzij Joden) onder de ongehoorzaamheid besloten”.

<sup>73</sup> Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15

<sup>74</sup> Matteüs 24:31, Matteüs 24:40a,41a; Matteüs 25:10,32; 1 Tessalonicenzen 4:14-17

<sup>75</sup> 2 Tessalonicenzen 1:10

<sup>76</sup> Matteüs 25:11-12,32

<sup>77</sup> Matteüs 24:39-41; Matteüs 25:31-46; 2 Korintiërs 5:10

<sup>78</sup> Matteüs 3:10-12; Matteüs 8:11-12; Matteüs 13:36-43; Matteüs 24:29-32; Matteüs 25:10,31-46; Openbaring 20:11-15

<sup>79</sup> Matteüs 24:14). Het einde is de wederkomst van Christus en NIET het zogenaamde duizendjarige vreedrijk dat ná de wederkomst verwacht wordt!

<sup>80</sup> Romeinen 11:12. Grieks: to pleróma

<sup>81</sup> Romeinen 11:25-26a. Grieks: pas Israël

<sup>82</sup> Galaten 6:14-16. Grieks: Israël tou theou. Vergelijk Hosea 1:9: “Niet mijn volk!”

<sup>83</sup> Romeinen 11:15

<sup>84</sup> Romeinen 11:4-5

<sup>85</sup> Romeinen 11:12

<sup>86</sup> Grieks: pas Israël

<sup>87</sup> Grieks: pas, pantas

<sup>88</sup> Bijvoorbeeld niet alle leden van het menselijke geslacht zochten Jezus (Markus 1:37). Niet alle leden van het menselijke geslacht verwonderden zich over wat Jezus gedaan had (Markus 5:20). Niet alle leden van het menselijke geslacht hielden Johannes voor een profeet (Markus 11:32). Niet alle leden van het menselijke geslacht overlegden of Jezus misschien de Messias was (Lukas 3:15-16). Niet alle leden van het menselijke geslacht gingen tot Jezus (Johannes 3:26). Het woord “allen” betekent in al deze gedeelten, “allen die in de context bedoeld worden”.

Het woord 'allen' heeft beperkte betekenis in:

Romeinen 5:18b: “Alle mensen, die aan Christus verbonden zijn (de context), zijn gerechtvaardigd en leven voor eeuwig.”

Romeinen 11:32b: “God ontfermt zich over hen allen (alle gelovige mensen, hetzij niet-Joden, hetzij Joden)(de context)”.

e. Worden deze volheden *gelijktijdig* bereikt?

‘De volheid uit de heidenen’ en ‘de volheid uit de Joden’ zullen *gelijktijdig* bereikt worden aan het einde van de wereldgeschiedenis bij de enige wederkomst van Jezus Christus<sup>89</sup>. Dan roept de stem van Jezus Christus alle doden in de hele wereldgeschiedenis op één moment om op te staan uit de doden<sup>90</sup>. En dan worden ook alle mensen die nog op de aarde leven in een oogwenk veranderd<sup>91</sup>.

Dan zullen alle christenen uit alle volken het eerst weggegrepen (weggerukt, opgenomen)<sup>92</sup> worden om Jezus Christus in de lucht te verwelkomen<sup>93</sup>. Later op dezelfde dag zullen alle ongelovigen ook voor de oordeelstroom van Jezus Christus gedreven worden<sup>94</sup>. Op dezelfde dag zullen alle mensen, die ooit geleefd hebben, tegelijk geoordeeld worden<sup>95</sup>.

---

## 11. ‘HET GEHEIMENIS’ IS NIET DAT GOD ALLE JODEN IN DE TOEKOMST GAAT VERLOSSEN.

**Romeinen 11:25-27.**

a. ‘De waarheid’ waarover Hebréeën 11:39-40 spreekt

is dat *alle oudtestamentische gelovigen zonder de nieuwtestamentische gelovigen niet de vervulling van de verbondsbelofte zouden verkrijgen om tot volmaaktheid te komen!* Het woord ‘geheimenis’<sup>96</sup> betekent een waarheid die vroeger onbekend was, maar nu geopenbaard is.

b. ‘Het geheimenis’ waarover Romeinen 16:25-26 spreekt

is dat Gods plan met het volk van Israël hetzelfde is als zijn plan met alle andere volken, namelijk, dat *niet alleen Joden, maar ook niet-Joden door het horen van het evangelie tot geloofsgehoorzaamheid gebracht zullen worden*<sup>97</sup>!

c. ‘Het geheimenis’ waarover Romeinen 11:25 spreekt

slaat *NIET* op de volledige behoudenis (verlossing) van Israël als natuurlijk/etnisch of nationaal volk ergens in de toekomst (zoals aanhangers van de bedelingenleer geloven). ‘Het geheimenis’ is de wonderlijke openbaring *dat God de (uitverkoren gelovige) Joden gebruikte om niet-Joden tot geloof in Christus te brengen*<sup>98</sup> en de (uitverkoren gelovige) niet-Joden gebruikt om Joden tot geloof in Christus te brengen<sup>99</sup>! Uitverkoren gelovige Joden en niet-Joden zijn beiden onmisbaar in Gods heilsplan! Het geheimenis is *dat het volle getal van uitverkoren gelovigen uit de heidenvolken en het volle getal van uitverkoren gelovigen uit het Joodse volk gelijktijdig dit volle getal zal bereiken bij de wederkomst van Christus.* Jezus zegt, “Niemand uit hen is verloren gegaan”<sup>100</sup>! Zij hebben het eeuwige leven, *komen niet* in de verdoemenis, maar *zijn* uit de dood overgegaan in het leven<sup>101</sup>! Dat is ‘het geheimenis’ in Romeinen 11:25!

d. ‘Het geheimenis’ waarover Efeziërs 3:2-6 spreekt

is dat door het evangelie de niet-Joodse uitverkoren gelovigen *samen* met de Joodse uitverkoren gelovigen zullen *delen in de (Bijbelse) erfenis, samen met elkaar leden van hetzelfde Lichaam zijn*<sup>102</sup> en *samen met elkaar delen in alle beloften die God in het Oude en het Nieuwe Testamenten gedaan heeft*<sup>103</sup>!

e. ‘Het geheimenis’ waarover Kolossenzen 1:26-27 spreekt

---

<sup>89</sup> Mattheüs 24:14

<sup>90</sup> Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15; Openbaring 20:11-15

<sup>91</sup> 1 Korintiërs 15:51-52

<sup>92</sup> Grieks: harpazó

<sup>93</sup> Mattheüs 24:40-41; 1 Tessalonicenzen 4:14-17; 2 Tessalonicenzen 1:10

<sup>94</sup> Mattheüs 25:31-33; 2 Tessalonicenzen 1:7-9

<sup>95</sup> Mattheüs 25:31-46; Johannes 5:22,29; 2 Korintiërs 5:10; Openbaring 20:11-15

<sup>96</sup> Grieks: mustérion

<sup>97</sup> Romeinen 1:16; Romeinen 3:21-22; Romeinen 10:12-13; Romeinen 16:25-26

<sup>98</sup> Handelingen 13:40-48

<sup>99</sup> Openbaring 3:9

<sup>100</sup> Johannes 17:12; Johannes 18:9

<sup>101</sup> Johannes 5:24

<sup>102</sup> en *dus geen aparte (afgescheiden) ‘Messias belijdende gemeente’ zijn!* Vanaf de Pinksterdag waren er “godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemelen zijn”. Zij waren mensen uit de niet-Joodse volken die de God van de Bijbel met ontzag en eerbied aanbaden (Grieks: andres eulabeis) en nu op de Pinksterdag tot geloof in Jezus Christus kwamen (Handelingen 2:5)! Er waren ook ‘proselieten’ (overgekomenen/overgestapt) (Grieks: prosélutoi) uit deze volken die zich hadden laten besnijden en de ceremoniële wet onderhielden (Handelingen 2:10) Zij hoorden de apostelen *in hun eigen taal* (onder anderen Persisch, Arabisch, Grieks en Latijn) over de grote werken van God spreken. Deze allen werden op Pinksteren christen en vormden de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem (Handelingen 2:42)!

<sup>103</sup> zie 2 Korintiërs 1:20

is dat 'Christus onder/in (Grieks: εν) u' is (namelijk, in de uitverkoren, heilige/afgezonderde en gelovige broeders uit de Joden en de niet-Joden)<sup>104</sup>!

---

## 12. DE GENADEGAVE EN ROEPING VAN GOD ZIJN ONBEROUWELIJK

### Romeinen 11:28-29.

*Gods roeping en genadegaven zijn voor het uitverkoren, gelovige deel en NIET voor iedereen!* Sinds de eerste komst van Christus heeft God het natuurlijke volk van Israël niet verstoten<sup>105</sup>, alsof er geen enkele Jood meer tot geloof in Jezus Christus zou kunnen komen. Gedurende de periode van het Oude Testament waren er in elke generatie 'naar de uitverkiezing'<sup>106</sup> van Gods genade Joden, die geloofden in God en zijn Messias<sup>107</sup>. Gedurende de periode van het Nieuwe Testament zullen er in elke generatie 'naar de uitverkiezing'<sup>108</sup> geliefde Joden zijn, die geloven in Jezus Christus.

*"Dit geslacht (van Joden als een natuurlijk volk) zal niet voorbijgaan"* tot de wederkomst van Christus<sup>109</sup>. *En in elke generatie Joden heeft God 'een uitverkoren gelovig overblijfsel'* van Joden gelaten, dat Hij effectief tot zich zal roepen tot de wederkomst van Christus!

#### a. Gods uitverkiezing.

Paulus zegt over Israël: "Zij zijn wat het evangelie betreft vijanden vanwege u (de christenen), maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de (aarts-)vaderen". Dit Israël is NIET het hele natuurlijke of nationale volk van Israël. *Het is dat deel van het natuurlijke/etnische volk van Israël, dat nú (in de tijd dat Paulus schrijft)<sup>110</sup> nog niet in het evangelie gelooft, maar ongehoorzaam aan God is en daardoor nog vijandig tegenover de christenen staat.* Het is dat deel van het natuurlijke volk van Israël, dat door Gods uitverkiezing, genade en ontferming van nú af aan<sup>111</sup> in het evangelie zou gaan geloven en gehoorzaam aan God zou worden. Het is dus dat deel van het natuurlijke volk van Israël, dat van nú af aan door de verkondiging van het evangelie deel van het geestelijke volk van God zou worden<sup>112</sup>.

*Evenals het uitverkoren deel van de natuurlijke heidenvolken<sup>113</sup> vroeger ongehoorzaam aan God was<sup>114</sup>, maar nú (sinds de eerste eeuw)<sup>115</sup> ontferming van God heeft ontvangen, zo zou het uitverkoren deel van het natuurlijke volk van Israël, dat nú (toen Paulus dit schreef)<sup>116</sup> nog ongelovig en ongehoorzaam was, nú (vanaf de eerste eeuw verder)<sup>117</sup> door de prediking van het evangelie ontferming van God ontvangen en daardoor gelovig en gehoorzaam aan God worden.*

Denk aan Paulus zelf, die aanvankelijk (vroeger) erg vijandig tegenover de christenen stond, maar later tot bekering kwam<sup>118</sup>. Denk aan de vele Joden, waaronder priesters, die aanvankelijk<sup>119</sup> niet geloofden, maar ná de prediking van het evangelie wel tot geloof kwamen<sup>120</sup>. *Het deel van het natuurlijke volk van Israël dat in Romeinen 11:28 "wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen zijn" is hetzelfde deel van het natuurlijke volk van Israël dat in Romeinen 11:5 "het overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van de genade" genoemd wordt!*

#### b. Gods genadegaven en roeping.

De genadegaven en roeping Gods zijn 'onberouwelijk'. De onveranderlijke God zal nooit spijt hebben over zijn roeping en gaven. *Gods roeping en gaven zijn voor alle uitverkoren gelovigen niet herroepbaar!*

*'De genadegaven'* zijn vooral geloof, hoop, liefde en vrede, die zichtbaar voortvloeien uit de verbondsbelofte, die God met de 'vaderen' Abraham, Izak en Jakob gemaakt heeft.

*'De roeping Gods'* is enerzijds een uiterlijke roeping door de evangeliieverkondiging om te geloven en tegelijk een innerlijke roeping door het werk van de Heilige Geest in het verstand en hart van de mens dat het echte geloof bewerkt<sup>121</sup>. Gods roeping (uiterlijk én innerlijk) is altijd effectief! *Een mens die God op deze manier roept, zal tot geloof*

---

<sup>104</sup> Kolossenzen 1:2; Kolossenzen 3:11

<sup>105</sup> Romeinen 11:1

<sup>106</sup> Romeinen 11:5

<sup>107</sup> Psalm 2:2

<sup>108</sup> Romeinen 11:28

<sup>109</sup> Matteüs 24:34

<sup>110</sup> Romeinen 11:31a

<sup>111</sup> Romeinen 11:31b

<sup>112</sup> zie Johannes 17:20-21 en Openbaring 3:9

<sup>113</sup> zie Romeinen 8:29-30,33

<sup>114</sup> Efeziërs 2:1-3

<sup>115</sup> Romeinen 11:30

<sup>116</sup> Romeinen 11:31a

<sup>117</sup> Romeinen 11:31b

<sup>118</sup> Handelingen 26:9-20

<sup>119</sup> 'vroeger', 'eertijds', zie Romeinen 11:30

<sup>120</sup> Handelingen 2:41; Handelingen 4:4; Handelingen 5:14; Handelingen 6:7

<sup>121</sup> zie Handelingen 13:48; Handelingen 16:14; Handelingen 18:27

*komen*<sup>122</sup> en zal het geloof behouden! Jezus Christus belooft, “Ik geef aan hen (de uitverkoren gelovigen) het eeuwige leven (het eeuwige leven houdt nooit op!) en zij zullen beslist niet verloren gaan (zij zullen nooit in de verdoemenis komen!) en niemand zal ze uit mijn hand rukken (niemand en niets kan hen scheiden van de liefde van God voor hen!)”<sup>123</sup>! Paulus zelf was zo een ‘geroepen’ apostel<sup>124</sup>. De christenen te Rome waren zulke ‘geroepenen heiligen’ van Jezus Christus<sup>125</sup>. De christenen te Tessalonica waren “door het evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van Christus”<sup>126</sup>.

*Deze genadegaven en roeping van God zijn niet voor het natuurlijke of nationale volk van Israël, maar wel voor het uitverkoren gelovige deel van het natuurlijke volk van Israël*<sup>127</sup>! *Deze genadegaven en roeping van God zijn ook niet voor natuurlijke heidenen, maar wel voor het uitverkoren gelovige deel van de natuurlijke heidenvolken*<sup>128</sup>.

---

<sup>122</sup> zie Romeinen 8:29-30; Romeinen 10:11; 2 Tessalonicenzen 2:13-14

<sup>123</sup> Johannes 10:28

<sup>124</sup> Romeinen 1:1

<sup>125</sup> Romeinen 1:6-7

<sup>126</sup> 2 Tessalonicenzen 2:13-14

<sup>127</sup> Romeinen 11:29

<sup>128</sup> zie Romeinen 8:29-30,33

### c. Gods ontferming.

God heeft eerst alle natuurlijke mensen, hetzij aanvankelijk heidenen, hetzij aanvankelijk Joden, “onder ongehoorzaamheid besloten”. “Allen zijn onder de zonde ... niet één is rechtvaardig”. “Allen zijn afgedwaald ... niet één doet goed” “Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”<sup>129</sup>. Dat wil zeggen, *God heeft eerst alle mensen in de geschiedenis op aarde tot gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid*<sup>130</sup> en slaven van hun eigen zonden<sup>131</sup> gemaakt. Alle mensen zijn van nature zondig en verloren<sup>132</sup>. Dit heet ‘de zondeval’ en de zondeval is universeel.

Daarna heeft God zich over alle uitverkoren gelovige mensen, hetzij aanvankelijk niet-Joden, hetzij aanvankelijk Joden, ontfermd<sup>133</sup>. Dat wil zeggen, God heeft daarna alle uitverkoren gelovige mensen door Jezus Christus van hun ongelof en ongehoorzaamheid (zonden) verlost.

---

## 13. GODS VERLOSSINGSPLAN VOOR DE JODEN VANAF DE EERSTE KOMST VAN CHRISTUS VOLGT PRECIJS HETZELFDE PATROON ALS ZIJN VERLOSSINGSPLAN VOOR DE NIET-JODEN

### Romeinen 11:30-36.

Let op de woorden in Romeinen 11:31-32,

Er is WEL een overeenkomst van wijze! Er staat: “Want *evenals* ..... zo”.

Er is NIET een opeenvolging van gebeurtenissen! Er staat niet: “en daarna (dan)”

#### a. Gods verlossingsplan in de tijd: eertijds en nú (Romeinen 11:30-31).

Een deel van de niet-Joden (heideneu) (“u” in Rome) waren eertijds (ongelovig en) ongehoorzaam aan God<sup>134</sup>, maar hebben daarna (Grieks: “nu”) door (het ongelof en) ongehoorzaamheid van de Joden Gods ontferming gevonden<sup>135</sup>.

**Handelingen 13:44-48** zegt, “Het was nodig dat het woord van God eerst tot u (de Joden) gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij (de christenen) wenden ons tot de heidenen.” De woorden “Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde” slaat in Jesaja 49:6 op Jezus Christus: “Ik ben het Licht van de wereld”<sup>136</sup>. Maar in Handelingen 13:47 wordt het toegepast op de christenen: “Jullie zijn het licht van de wereld”<sup>137</sup>. Het gevolg was: “Er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven”<sup>138</sup>.

Evenzo zijn een deel van de Joden (dit “gelovig overblijfsel naar de verkiezing der genade”) “nu” (ongelovig en) ongehoorzaam aan God geworden, opdat zij door Gods ontferming betoond aan de heidenen (die tot geloof gekomen zijn) “thans” (Grieks “nu”, ook in NBG, NIV<sup>139</sup>, maar niet in SV, HSV en NBV) ook Gods ontferming zouden vinden<sup>140</sup>. Gods verlossingsplan voor de uitverkoren gelovige delen van de niet-Joden (heidenvolken) en voor de uitverkoren gelovige delen van de Joden wordt “nú” in de nieuwtestamentische periode tot de wederkomst van Jezus Christus uitgevoerd<sup>141</sup>.

#### b. Gods verlossingsplan met alle uitverkorenen (Romeinen 11:32).

God heeft “hen allen” (Grieks: *pantas*)<sup>142</sup>, dat wil zeggen, de uitverkoren gelovige niet-Joden (heideneu) én de uitverkoren gelovige Joden eerst onder (ongelof en) ongehoorzaamheid besloten, om zich daarna over “hen allen” (Grieks: *pantas*)<sup>143</sup> te ontfermen.

“Alle mensen” (Grieks: *pantas*) verbonden aan Adam (dat wil zeggen, het volle getal van mensen die ooit geleefd hebben, uitgezonderd Jezus, want Hij had geen menselijke vader) zijn al door de zondeval van Adam veroordeeld tot de eeuwige dood<sup>144</sup>. Zij onderwerpen zich niet aan God en kunnen zichzelf ook niet aan God onderwerpen<sup>145</sup>. De

---

<sup>129</sup> Romeinen 3:9-12,23

<sup>130</sup> Romeinen 11:32a; Efeziërs 2:1-3

<sup>131</sup> Romeinen 6:6

<sup>132</sup> Johannes 3:16,18,36

<sup>133</sup> Romeinen 11:32b

<sup>134</sup> Efeziërs 2:1-3

<sup>135</sup> Romeinen 11:30

<sup>136</sup> Johannes 8:12

<sup>137</sup> Mattheüs 5:14

<sup>138</sup> Handelingen 13:48

<sup>139</sup> die steunen op veel oudere Griekse manuscripten (‘Novem Testamentum Graeca’ van Nestle-Aland)

<sup>140</sup> Jesaja 66:20; Romeinen 11:31; Openbaring 3:9

<sup>141</sup> Romeinen 11:26,31

<sup>142</sup> Romeinen 11:32a

<sup>143</sup> Romeinen 11:32b

<sup>144</sup> Romeinen 3:10-12,23; Romeinen 5:17a,18a,19a; 1 Korintiërs 15:22a

<sup>145</sup> Romeinen 8:5-8; Johannes 3:18,36b

uitverkoren delen van de niet-Joden (heidenen) en de Joden (“hen allen”, Grieks: pantas) horen eerst ook tot deze veroordeelden – God heeft “hen allen” onder ongehoorzaamheid besloten<sup>146</sup>!

Maar “alle mensen” (Grieks: pantas) verbonden aan Christus (dat wil zeggen, het volle getal van mensen die door de geschiedenis heen tot geloof in de Messias/Jezus Christus gekomen zijn) zijn al gerechtvaardigd tot het eeuwige leven<sup>147</sup>. “Zij hebben de genade van God en de gerechtigheid van Christus ontvangen”<sup>148</sup>.

De uitverkoren gelovige delen van de Joden en de uitverkoren gelovige delen van de niet-Joden (heidenen) (“hen allen”, Grieks: pantas) gaan van “nu” af aan ook horen tot deze gerechtvaardigden – God gaat van “nu” af aan zich over “hen allen” ontfermen<sup>149</sup>.

*Tot de wederkomst van Christus zal God zich ontfermen over alle niet-Joden (heidenen) en alle Joden die in Jezus Christus geloven!* Bij de wederkomst van Christus zullen ‘de volheid’ van de niet-Joden (heidenen) en ‘de volheid’ van de Joden die in Jezus Christus geloven tegelijk bereikt worden.

Daarom is er ná de eerste komst van Jezus Christus dan ook geen onderscheid meer tussen Jood en Griek (niet-Jood)<sup>150</sup>! Daarom is God de God van de Joden en de God van de niet-Joden (heidenen)<sup>151</sup>. Daarom rechtvaardigt God de Joden en de niet-Joden (heidenen) precies op dezelfde manier<sup>152</sup> - namelijk: uit genade door geloof<sup>153</sup>! En daarom worden Gods uitverkoren gelovige volk in de oudtestamentische periode en Gods uitverkoren gelovige Gemeente (het Israëel van God)<sup>154</sup> in de nieuwtestamentische periode met precies dezelfde namen benoemd!

c. Gods verlossingsplan is ondoorgrondelijk (Romeinen 11:33-36).

Gods verlossingsplan werd niet door de Joden en ook niet door de niet-Joden (heidenen) doorgrond! Dit ‘geheimenis’ moest geopenbaard worden<sup>155</sup>. *Geen mens kon een verlossingsplan bedenken, waarin God enerzijds zijn verbond en beloften aan zijn oudtestamentische volk Israëel houdt en vervult en waarin Hij anderzijds zijn profetieën met betrekking tot de heidenvolken vervult<sup>156</sup>. God redt niet alleen de uitverkoren (gelovige) Joden, maar ook de uitverkoren (gelovige) heidenen! Niemand kon een verlossingsplan bedenken, waarin God enerzijds (uitverkoren gelovige) Joden (bijvoorbeeld de apostelen) gebruikt om (een ontelbaar getal) niet-Joden (heidenen) te behouden en anderzijds (uitverkoren gelovige) niet-Joden (heidenen) gebruikt om (een ontelbaar getal) Joden te behouden!*

God zelf is de Oorsprong, de Uitvoerder en het Einddoel van zijn verlossingsplan<sup>157</sup>! God zelf zal heel zeker zijn verlossingsplan volledig uitvoeren totdat de volheid van alle uitverkoren Joden en alle uitverkoren heidenen binnen gekomen zijn. “De HEERE van de legermachten heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik het mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren, en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stand komen. ... Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?”<sup>158</sup>

---

## 1 KORINTHE

a. Israëel is een waarschuwend voorbeeld voor christenen.

**1 Korinthe 10:6,11.** *Oudtestamentische gebeurtenissen zijn nieuwtestamentische voorbeelden en waarschuwingen. Ze zijn beschreven/opgetekend als waarschuwingen voor “ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is”. Wij leven in de laatste periode die toegewezen is aan de duur van deze aarde, de nieuwe orde die de oude orde heeft verplaatst. Er zal geen ander orde na deze op de aarde meer komen - alleen de eeuwigheid op de nieuwe aarde.*

De oudtestamentische gebeurtenissen waarschuwen dat de volgende dingen leiden tot Gods verbolgenheid en de dood: afgoderij (andere goden/godsdiensten), heidense feesten en seksuele immoraliteit (de cultuur van deze wereld), morren tegen God en Christus verzoeken: bijvoorbeeld jezelf voordoen als een christen, ruzie, bedrog/leugens/nep nieuws/corrupte juridische acties, lasteren (van tegenstanders), arrogantie (tegen de wet en God), grootspraak (over eigen successen), bedenkers van manieren om kwaad te doen (drugs produceren en verhandelen, belasting ontduiken, samenwerken met de vijand, met stemmen knoeien)(Romeinen 1:28-32).

b. Een bedekking bij het lezen van het Oude Testament.

---

<sup>146</sup> Romeinen 11:32a

<sup>147</sup> Romeinen 5:17b,18b,19b; 1 Korintiërs 15:22b

<sup>148</sup> Romeinen 5:17b; Efeziërs 2:8-9

<sup>149</sup> Romeinen 11:32b

<sup>150</sup> Romeinen 10:12

<sup>151</sup> Romeinen 3:28-29

<sup>152</sup> Romeinen 1:16; Galaten 3:26-29

<sup>153</sup> Efeze 2:8-9

<sup>154</sup> Galaten 6:14-16

<sup>155</sup> Romeinen 11:25a

<sup>156</sup> Jesaja 49:6

<sup>157</sup> Romeinen 11:36

<sup>158</sup> Jesaja 14:24,27

**2 Korinthe 3:14-16.** Voor Joden, Moslims en ander niet-christenen blijft er een bedekking over hun ogen als zij de Bijbel lezen en proberen te begrijpen. Die bedekking wordt pas weggenomen wanneer iemand zich tot de Heere Jezus Christus bekeert (of wilt bekeren).

Het is opmerkelijk dat zelfs Mohammed in de Koran leert wat Moslims moeten doen als zij twijfelen: “Indien gij (Moslims) dus in twijfelt zijt over wat Wij<sup>159</sup> tot u hebben nedergezonden (in de Koran), vraag dan hen<sup>160</sup>, die de Schrift (de Bijbel)<sup>161</sup> lazen (600 jaar) vóór uw tijd”<sup>162</sup>!

---

## **GALATEN**

**Galaten 3:10.** Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen.

**Galaten 3:28.** Er is geen onderscheid meer tussen Joden of Grieken die gedoopt zijn met de Heilige Geest.

**Galaten 4:1-7.** De oudtestamentische gelovigen waren ‘onmondige kinderen’ en ‘slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld (de ceremoniële wet)’. Zij werden ‘volwassen aangenomen zonen van God’ toen zij met de Geest gedoopt werden.

**Galaten 5:3-4.** Ieder mens die zich laat besnijden (om daardoor gerechtvaardigd te worden) is verplicht de hele ceremoniële en morele wet te houden. Ieder die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, is uit de genade gevallen!

**Galaten 6:14-16.** “Het ware Israël van God” bestaat alleen uit mensen voor wie de (zondige) wereld door Jezus Christus gekruisigd is en zij voor de wereld; die een nieuwe schepping (wedergeboren) geworden zijn.

---

## **EFEZE**

**Efeze 2:13-14.** “Ook de (gelovigen uit de) heidenen die voorheen veraf waren, zijn nu in Christus Jezus dichtbij gekomen.”

**Efeze 3:5-6.** “Het geheimenis dat in oudtestamentische tijden niet bekendgemaakt is, maar nu in de nieuwtestamentische tijd geopenbaard is aan de apostelen ... namelijk dat de (gelovigen uit de) heidenen mede-erfgenamen (van de gelovigen uit Israël) zijn en tot hetzelfde lichaam (de Gemeente) behoren en mededeelgenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het Evangelie.”

Gods volk, Israël (niet de ongelovigen, ongehoorzamen, maar de uitverkoren, gelovigen in Israël) gedurende de oudtestamentische periode: werd *niet beëindigd* (bij de eerste komst van Christus) *of vervangen* (door de Kerk/Gemeente van het Nieuwe Testament), maar werd in het Nieuwe Testament *voortgezet* op een hoger vlak van werkelijkheden (in plaats van schaduwen)(Kolossenzen 2:17; Hebreeën 9:7-10) *en uitgebreid* (vergroot) om de gelovigen in Jezus Christus in de heidense volken op te nemen.

---

## **FILIPPENZEN**

**Filippenzen 3:2-3.** Let scherp op “de versnijdenis”, dat wil zeggen op *de Joden die proberen om onbesneden christenen tot besneden Joden te maken*. Christenen zijn al besneden in de kruisdood van Jezus Christus (Kolossenzen 2:11), besneden niet in het vlees, maar in het hart door de Heilige Geest (Romeinen 2:28-29). De besnijdenis in het lichaam is niet belangrijk meer (Kolossenzen 3:13).

---

## **1 THESSALONICENZEN**

**1 Thessalonicenzen 2:14-16.** Ongelovige Joden en ongelovige heidenen overal in de wereld vervolgen christenen. Zij verhinderen christenen om het evangelie te verkondigen. Gods toorn is over hen gekomen.

---

<sup>159</sup> Allah via de engel Jibril en de profeet Mohammed

<sup>160</sup> namelijk de Joden en de christenen

<sup>161</sup> de Wet (Zabur), de Profeten (Nebiiim) en het Evangelie (Injil) = de Bijbel

<sup>162</sup> Surah 10:94