

## HET EVANGELIE IN 14 BIJBELVERZEN

Het 'evangelie' betekent 'goed nieuws' over God en zijn grootste cadeau aan mensen. De boodschap van het evangelie kan op verschillende manieren doorgegeven worden: door verkondiging, liederen, toneelspel en tekeningen of illustraties.

### ILLUSTRATIE

**Teken** de volgende illustratie gelijktijdig met de uitleg van het evangelie.

**Groepsleider.** Leer de studenten het evangelie te vertellen door gebruik te maken van de volgende illustratie.

De illustratie bevat slechts 14 Bijbelverzen. Oefen deze illustratie totdat je die uit je hoofd kan tekenen.



(13) Johannes 3:16. "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

(14) Johannes 10:28. "Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven."

### UITLEG

God schiep de mens

(1) Genesis 1:27. "God schiep de mens als zijn evenbeeld,...mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen."

In het begin schiep God de eerste man en de eerste vrouw naar zijn beeld. Dit betekent dat zij Hem kenden en in liefde met Hem omgingen. Zij hadden de kenmerken van God: zij konden denken, spreken en besluiten nemen. Zij waren creatief en kon dingen ontwerpen en maken. Zij waren zondeloos en bezaten het eeuwige leven.

### De mens viel in zonde

(2) Jesaja 59:1-2. "De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. – Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen."

God stelde hun gehoorzaamheid op de proef<sup>1</sup>, maar zij waren ongehoorzaam en faalden. Zij vielen in zonde. Daarom verdreef God hen uit het Paradijs (een mooie tuin op de aarde) en versperde de weg naar de boom van leven<sup>2</sup>. 'Zonde' scheidde de mens van God, maar scheidde ook de heilige God van de zondige mens. Daarom luistert God niet naar hun gebeden en redt Hij hen niet. Adam is de vertegenwoordiger van het gevallen mensdom.

<sup>1</sup> Genesis 2:15-17

<sup>2</sup> Genesis 3:24

**(3) Romeinen 3:23.** “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.”

Alle mensen hebben gezondigd en missen Gods heilige eigenschappen en tegenwoordigheid. Alle afstammelingen van Adam delen in zijn zondige natuur en in zijn dood<sup>3</sup>.

**(4) Romeinen 6:23a.** “Het loon van de zonde is de dood.”

Alle natuurlijke mensen vallen nu onder de wet van de zonde en de dood<sup>4</sup>; staan onder Gods toorn<sup>5</sup>; zijn volledig verloren en op weg naar de eeuwige dood (de hel).

#### **De mens probeert zichzelf te verlossen**

Maar mensen denken nog steeds dat zij zichzelf kunnen verlossen. Zij geloven dat zij in eigen kracht kunnen opklimmen naar God op een van de volgende manieren:

**(5) Galaten 3:10-11 ( of Jakobus 2:10).** “Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’”

Sommige mensen menen dat God hen zal rechtvaardigen (verlossen) als zij hun best doen de wet te houden. Maar de Bijbel zegt dat niemand de wet houdt en ook dat niemand de wet kan houden<sup>6</sup>!

**(6) Efeziërs 2:8-9.** “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.”

Sommige mensen menen dat God hen zal rechtvaardigen (verlossen) als zij maar goede werken blijven doen. Maar de Bijbel zegt dat niemand voor God zal kunnen opscheppen over zijn werken (prestaties). Mensen kunnen alleen verlost (gered, gerechtvaardigd) worden door Gods genade en geloof.

**(7) Johannes 14:6.** “Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’”

Andere mensen menen dat God hen zal rechtvaardigen (verlossen) als zij een of ander godsdienst bedrijven/aanhangen. Maar Jezus Christus zegt, “Ik ben de Weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Geen enkele godsdienst in de wereld lost het probleem (de zonde) of de gevolgen van het probleem (de scheiding van God) op. Daarom moet de heiligheid en rechtvaardigheid van God mensen straffen met de eeuwige dood tenzij zij zich laten verlossen door Jezus Christus.

#### **God neemt het initiatief en verlost de mens**

**(8) Romeinen 5:8.** “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor onze zonden gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

Gods liefde maakt de enige weg tot verlossing mogelijk! Zonder zijn goddelijke natuur af te leggen, nam God de menselijke natuur aan en werd een mens in Jezus Christus. Hij trad niet alleen zijn eigen schepping en de menselijke geschiedenis binnen om onder verloren mensen te wonen<sup>7</sup>, maar stierf ook in hun plaats aan het kruis<sup>8</sup>. Zijn liefde gaf zichzelf als een volmaakt zoenoffer voor zonden aan het kruis.

**(9) 1 Petrus 2:24.** “Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.”

Waarom moest Jezus Christus sterven? Hij moest sterven<sup>9</sup> aan het kruis om Gods heilige en rechtvaardige toorn tegen onze zonden op zich te nemen en zo van ons weg te nemen.

**(10) 1 Petrus 3:18.** “Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.”

Hij moest sterven om ook de gevolgen van onze zonden te verwijderen en ons met God te verzoenen. Jezus Christus is ‘de brug’ of ‘de weg’ terug naar God!

#### **Christus doet een uitnodiging en elk mens moet een persoonlijke keus maken**

**(11) Matteüs 11:28.** Jezus zegt, “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”

Je moet kiezen tussen de weg naar het leven of de weg naar de dood. Het blijft de verantwoordelijkheid van elk mens om een persoonlijk antwoord op de uitnodiging van Jezus te geven.

#### **Het probleem (je zonden) en de gevolgen (je scheiding van God) worden voor altijd opgeheven**

**(12) Johannes 5:24.** Jezus zegt: “Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en Hem gelooft die mij gezond heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.”

Er zijn dus twee voorwaarde en drie gevolgen. Ieder mens die het evangelie hoort is verantwoordelijk een persoonlijke keus te maken: of te geloven in God die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard of onafhankelijk te blijven van Jezus Christus en verder te gaan op de weg van de eeuwige dood<sup>10</sup>. Voor ieder mens die in Jezus Christus gelooft zijn er drie

<sup>3</sup> Romeinen 5:12,17-19

<sup>4</sup> Romeinen 8:2-3

<sup>5</sup> Romeinen 1:18; Johannes 3:18,36

<sup>6</sup> Romeinen 8:7-8

<sup>7</sup> Johannes 1:1,14,18

<sup>8</sup> Filippenzen 2:5-8

<sup>9</sup> Lukas 24:26; Johannes 3:14; Handelingen 4:12; Hebrëeën 9:26

<sup>10</sup> 2 Tessalonicenzen 1:8-9

gevolgen: hij ontvangt onmiddellijk het eeuwige leven; hij wordt nooit tot de eeuwige dood veroemd; en hij is al uit de dood overgegaan naar het leven. Jezus belooft dat niemand en niets hem uit zijn hand kan roven<sup>11</sup>!

#### **Samenvatting**

**(13) Johannes 3:16.** De Bijbel concludeert: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

**(14) Johannes 10:28.** “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.”

---

<sup>11</sup> Johannes 10:28; Romeinen 8:37-39